

Teksten bij "Het verborgen evangelie"
Cursus van "De Zwaan" in het seizoen 2007/2008
Cursusleidster: Gerry van der Swaluw

Waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden (Matt. 18:20)

Waar een kleine gemeenschap bijeen zijn gekomen om naar mijn woord te handelen daar zal ik aanwezig zijn om ze te helpen met hun keuzes

Louwra v.d. Velde

wanneer je samenkomt
en je opent voor de
heilige trilling van mijn naam
wordt jouw naam weerspiegeld
in het gelaat van de ander
zal je hart zich vullen
een symfonie van hemelse klanken
het kloppend hart van het heelal

Marja Ligterink

Waar twee of drie in een atmosfeer van licht
en eigenheid bij elkaar zijn in hun unieke "ik ben"
daar ben ik samen met hen als het grote "IK BEN"

Gerry v.d. Swaluw

Wat een geluk als jullie vanuit het verlangen van je hart elkaar nabij
zijn, om je samen op mijn golflengte af te stemmen, want dan zullen
jullie mijn aanwezigheid ervaren en met de ogen van je ziel zien dat Ik
bij jullie ben.

Gabriële Weenink

Zalig de zachtmoedigen want ze zullen de aarde beërven

Gelukkig zijn degenen die de liefde van God tonen, die respect hebben voor de natuur, zij zullen gevoed worden door de Eeuwige.

Louwra v.d.Velde

oog in oog
met wat je verstarde
het gevecht aangegaan
met je versteende hart
mijn warme hand
smolt het ijs
van je bevroren bestaan
kloppen zal nu je hart
stromen de liefde
velden vol geurende bloemen

Marja Ligterink

In verbondenheid met de Ene leven zij die in staat zijn met zachte krachten zichzelf en anderen open te maken en te verlossen van starheid in denken en doen, want dan kan de kracht van God alle kans krijgen om door alles wat leeft vrijelijk te stromen.

Gabriele Weenink

“Zalig zij die treuren want zij zullen vertroost worden”

Wees niet ongerust als je lijdt omdat je verlangen zo sterk is: de Liefde zal je heel maken en je de vervulling van je verlangen laten zien

Gabriele Weenink

wanneer je verteerd wordt
door verlangen naar mij
er niets meer van je over is
niet weet waar te zoeken
laat het dan stil worden
in je hart
ik zal je helen
en vervullen
met de grootste vreugde

Marja Ligterink

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

barmhartigheid
armen omvatten
de stille ruimte
waar ik mag zijn
ontferming
gezegend ben jij
die gedragen door het
kosmisch vuur van de liefde
de aarde verwarmt

Marja Ligterink

liefde
mededogen tonen
van binnen uit
warm van hart zijn
barmhartigheid

barmhartigheid
warme armen
om je heen
zal je deel zijn
liefde

liefde
zonder berekening
om niet gegeven
onvoorwaardelijk en voor altijd
oh!

Gabriele Weenink

God is Geest wie Hem aanbidden , moeten aanbidden in geest en waarheid (Joh. 4:24)

Heilige eenheid inspireert mij
Geeft mij leven door mijn ademhaling.
Ik geef me eraan over en buig voor het Al.
Ben mij nabij in mijn adem
Open mogelijkheden die ik voor onmogelijk had gehouden
Leer mij waarheid en harmonie te zien in alles om mij heen

Gerry v.d. Swaluw

De lamp van het lichaam is uw oog.....

Wat je ogen uitstralen, zegt iets over je innerlijk.
Als er uit die blik eenvoud en oprechtheid spreekt,
zal dat in je bestaan groeikansen geven naar hoe je bedoeld bent.
Maar je blik kan ook vertroebeld zijn,
waardoor je gegeven kansen mist,
dan blijf je in duisternis en chaos zitten.
Blijf alert voor de kansen die je krijgt om goed te doen.
Anders waai je met alle winden mee en kom je nergens.
Als je in je bestaan je hart geheel open stelt voor de werking
van de Geest, die je alles leert
en het kwaad geen kans geeft, zul je transparant worden,
alsof het Licht door je heen schijnt.

Gabriele Weenink