

## D E Z W A A N

Denkend aan De Zwaan zie ik mensen vol plannen  
tien jaar geleden aan 't denken gegaan.  
Zij zochten en vonden vrouwen en mannen  
die samen de handen ineen wilden slaan.

Denkend aan De Zwaan zie ik open deuren  
voor ieder die er naar binnen wil gaan,  
want daar staat altijd de koffie te geuren  
terwijl ook een koekje op tafel zal staan.

Denkend aan De Zwaan hoor ik wel eens zware zuchten  
als iemand soms in de problemen geraakt  
of graag eens zijn hart zou willen luchten:  
dan wordt er snel een afspraak gemaakt.

Denkend aan De Zwaan zie ik cursussen, kringen,  
die 't hele jaar worden georganiseerd,  
waar mensen mediteren of dansen of zingen  
of over van alles gedebatteerd.

Denkend aan De Zwaan zie ik stapels pakketten  
met voedsel en lekkers die ingepakt staan  
om later voorzien van hun etiketten  
met een paasgroet naar blijde ontvangers te gaan.

Denkend aan De Zwaan zie ik 'n dominee werken  
of heel hard fietsen in wind en in weer,  
als stichter en motor namens de kerken  
zette hij een mooi sociaal centrum neer.

Denkend aan De Zwaan zie ik dankbare mensen  
gasten, vrijwilligers, vrienden en meer,  
wat kunnen wij Jan nog beter toewensen  
dan de onmisbare zegen van onze Heer.

Ans Meijer