

(op kaft voor buitenzijde)

*de Zwaan*

*oecumenisch centrum voor aandacht, inspiratie en bezinning*

## JAARPROGRAMMA 2007-2008

- **CURSUSSEN**
- **MEDITATIE**
- **FILMS**
- **LEZINGEN**

(op binnenzijde van voorkaft)

*DE ZWAAN meent dat alles wat leeft en bestaat eerbied verdient, en dat met name moet worden recht gedaan aan alles wat in verdrukking komt. Zo eert men, behalve het leven zelf, ook het Geheim van het leven: God.*

*De Zwaan wil in de samenleving staan, en daar een plaats scheppen waar deze aandacht gescherpt wordt en daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. Zij organiseert daartoe cursussen, vormen van meditatie, lezingen, films enzovoorts – en een open huis waarin een luisterend oor wordt geboden aan mensen in moeilijkheden, en dat een ingang biedt om materiële hulp te verkrijgen.*

*De Zwaan laat zich inspireren door de joodse en christelijke traditie. Zij werkt zoveel mogelijk samen met de Alkmaarse geloofsgemeenschappen, het ISBA, de Laaddiensten en anderen.*

Op vier ochtenden in de week openen vrijwilligers van De Zwaan behalve het ‘open huis’ ook de deuren van de Evangelisch-Lutherse Kerk: een plaats van stilte en op adem komen. Men kan dan binnenlopen, ook voor informatie en gesprek.

Het is mogelijk om “Vriend van De Zwaan” te worden. Vrienden dragen financieel bij en worden op de hoogte gehouden van het programma.

Adres: Oudegracht 185-187, Alkmaar / [www.dezwaan-alkmaar.nl](http://www.dezwaan-alkmaar.nl)

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.30 tot 12.30 uur.

Pastor-coördinator: Jan C. den Hertog, tel 072-5113082.

Correspondentie: Stg. DE ZWAAN, Oudegracht 185, 1811 CD Alkmaar.

Uw giften zijn welkom op: ING 67.74.69.578 t.n.v. Stg. DE ZWAAN, Alkmaar

## VOORWOORD

U hebt het programmaboekje van **DE ZWAAN oecumenisch centrum voor aandacht, inspiratie en bezinning** in handen. Het laat u het programma zien voor het seizoen 2007/2008, inmiddels alweer het negende seizoen. Om voor uzelf iets op te steken, en om samen met anderen iets waardevols te beleven.

Enkele opmerkingen over het programma. Goed lopende cursussen bieden we opnieuw aan, net als activiteiten die we belangrijk vinden vanwege het eigen karakter van De Zwaan. Nieuwe activiteiten zijn o.a. “Op kunstzinnige wijze de stilte verkennen”, te houden op twee zaterdagen, en een reeks avonden over Levinas onder de titel “De ontmoeting met de ander”. Heel anders van aard is weer “Oscar en oma Rozerood”, drie avonden rond een prachtig boekje over het eigene van het geloven in God.

Ook dit seizoen werkt DE ZWAAN weer samen met enkele andere organisaties: VU-Podium te Amsterdam, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland, de Protestantse Gemeente te Alkmaar, en theater Provadja hier ter plaatse.

*Opgave voor cursussen (via internet, telefonisch of schriftelijk: zie achter in dit boekje) is mogelijk tot een week voor aanvang. Ten aanzien van de prijs van de cursussen is overleg mogelijk voor mensen die rond moeten komen van een minimaal inkomen en voor wie de hoogte van de prijs echt een bezwaar is.*

Wij hopen dat u in dit boekje iets van uw gading aantreft. Wij zien u graag!

Namens het bestuur,  
Jan C. den Hertog, pastor-coördinator

## INHOUDSOPGAVE

### *Cursussen*

Het licht zien met Rembrandt	3
De ontmoeting met de ander	3
Mystiek in teksten van C.O. Jellema	4
Het verborgen evangelie	5
Bijbelse vrouwen en kabbala	5
Oscar en oma Rozerood	6
Bewaard verleden	7
Psalmen lezen en schrijven	7

### *Meditatie*

Oefening in zen meditatie	9
Op kunstzinnige wijze de stilte verkennen	10

### *Films*

Film- en lezingenreeks “Wereldkinderen”	12
---	----

### *Lezingen*

Laatlezingen	13
--------------	----

# CURSUSSEN

## Het licht zien met Rembrandt

Vorig jaar vierden we dat Rembrandt vierhonderd jaar geleden in Leiden geboren werd. Zoals bekend heeft Rembrandt vele schilderijen, tekeningen en etsen naar verhalen uit de Bijbel gemaakt. Naar enkele daarvan willen we kijken en daarover met elkaar in gesprek gaan.

We zetten in bij een beslissend punt in het kunstenaarsschap van Rembrandt. Zijn levenslange inzet was: licht zien in de duisternis. In zijn schilderijen werkte hij met scherpe tegenstellingen tussen licht en donker. Rembrandt was gefascineerd door de innerlijke blindheid van de mens. Zien we wel wat we zien? Vele van zijn figuren zijn of worden blind, zoals Tobit uit het gelijknamige deuterokanonieke boek uit de Bijbel.

Ook de vader van de verloren zoon op het beroemde schilderij in de Hermitage in St.Petersburg lijkt blind te zijn. Over het leven van Jezus maakte Rembrandt ook vele afbeeldingen. Maar zien we de ware Jezus wel?

Constantijn Huygens, die Rembrandt aan het hof van stadhouder Frederik Hendrik introduceerde, schreef een gedicht: *Ooghentroost*. Daarin vraagt hij aandacht voor het vermogen van de mens tot *binnenwaarts zien*. Volgens Augustinus zag Tobit in zijn blindheid het ware licht. Dat licht willen we met hulp van Rembrandt op het spoor zien te komen.

Data	maandagavonden 15 en 29 oktober, 12 november
Tijd	20.00 – 22.00 uur
Plaats	't Trepunt, L. de Colignystraat 20, Alkmaar
Kosten	€34,50
Docent	Bert Kramer, predikant Protestantse Gemeente te Bergen NH

## De ontmoeting met de ander. Over de filosofie van Emmanuel Levinas.

Menselijkheid in ons dagelijks leven in de omgang met de ander. De in 1995 overleden Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas maakte dit tot het thema van zijn denken. In de hier aangeboden cursus van zes avonden kunnen belangstellenden nader kennismaken met het gedachtegoed van deze filosoof.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een in 1986 door de IKON uitgebrachte video “Jij die mij aanziet” vertoond, een opname van een interview met de toen tachtigjarige Levinas. Daarin deed hij een aantal belangrijke uitspraken over de relatie van het ik tot de ander, die tijdens de cursus op hun betekenis in ‘het gewone leven’ worden onderzocht.

Daarbij kan de aangeboden stof steeds op de eigen ervaring worden gelegd. Er zal ruimte zijn voor gedachtenwisseling naar aanleiding van vragen als: “Gaat dit over mij?”, en “Herken ik dit in mijn eigen leven?”

Data	dinsdagavonden 9 oktober t/m 13 november
Tijd	20.00 – 22.00 uur
Plaats	't Trepunt, L. de Colignystraat 20, Alkmaar
Kosten	€69,=
Docent	Jan Rietveld, geestelijk verzorger (5818192)

## Mystiek in teksten van C.O. Jellema

*Over God kan ik niets aanhoren in leerstelligheden, niets in de zin van ‘God denkt of wil dit of dat, of juist niet’, want van God weten wij niets dan enkel hetgeen verwondering over het feit dat wij er zijn, met de dingen om ons heen, ons te denken kan geven.*

Jellema wil niet meer bij het instituut kerk horen, maar blijft wel omkijken. De vorm is weggefallen, maar het verlangen blijft. Dit gaat uit ‘naar de eenwording, waarover de mystici spreken, de ongescheidenheid en dus, misschien, naar God’.

Hoe drukt dit verlangen zich uit in zijn teksten? Hierover bespreken we in vijf bijeenkomsten in een kleine groep (maximaal acht personen) zowel proza als poëzie van Jellema. Aandacht voor zijn werk leidt tot verdieping en verstillig.

Voorkennis wordt niet gevraagd. Ook mensen die eerder een Jellema-cursus hebben gevolgd zijn van harte welkom.

De te bespreken teksten zullen gekopieerd worden opgenomen in een werkmap.

Data	dinsdagmiddagen 20 november t/m 18 december
Tijd	13.45 – 16.00 uur
Plaats	't Trepunt, L.de Colignystraat 20, Alkmaar
Kosten	€57,50 + €5,= kopieerkosten
Docente	Anne Nijssen

Anne Nijssen studeerde af in filosofie en pedagogiek. Zij geeft cursussen over levensthema's rond denkers en dichters. In de bijeenkomsten wordt actief nagedacht over thema's die ieders bestaan raken.

## Het verborgen evangelie

Is er nog wel iets nieuws te vertellen over Jezus en zijn uitspraken?

Volgens Neil Douglas-Klotz, schrijver van het boek “Het verborgen evangelie” komen de woorden van het evangelie in een heel nieuw licht te staan als we ze weer benaderen vanuit de taal waarin Jezus zijn woorden gesproken heeft, n.l. het Aramees. Gelukkig bestaat er in Syrië nog een uit de vierde eeuw stammend manuscript (de Pesjitta) geschreven in het West-Aramees, een taal die zeer dicht ligt bij het Palestijns-Aramees, het dialect dat Jezus sprak. Hierdoor komen wij op betekenissen, die in het Grieks (de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is) niet meer te achterhalen zijn. Het Grieks, een Indo-Europese taal, vertegenwoordigt een fundamenteel andere manier van denken dan de semitische talen, waartoe het Aramees, Hebreeuws en ook het Arabisch behoren. Een benadering van het evangelie vanuit het Aramees kan daarom veel nieuws opleveren! In de cursus zullen we ons aan de hand van voorbeelden en thema's met die nieuwe betekenissen bezig houden en ons zo verdiepen in de oorspronkelijke spiritualiteit van Jezus.

Mogelijke thema's:

- uitspraken van Jezus over zichzelf
- wijsheid en de ziel
- liefde in al haar aspecten
- de heilige adem

De studies zullen worden afgewisseld met korte meditatie, ademhalingsoefeningen en lichaamsgebeden.

Data	woensdagavonden 16, 23, 30 januari
Tijd	20.00 – 22.00 uur
Plaats	Oudegracht 185, Alkmaar
Kosten	€34,50
Docente	Gerry van der Swaluw, theologe

## Bijbelse vrouwen en kabbala

Op twee zaterdagen wordt een introductie gegeven in de kabbala, de van oorsprong joodse mystieke traditie. Aan de hand van de verhalen over tien vrouwen wordt de structuur van de levensboom uitgelegd. De onderdelen van de levensboom, sefirot, staan voor kwaliteiten of velden van informatie en invloeden. De klassieke kabbala heeft haar

bron in de bijbel. Het opnieuw vertellen van de verhalen over bijbelse vrouwen geeft een frisse kijk op de levensboom en haalt de vrouwelijke kwaliteiten van het bestaan naar boven. Naast het ontvangen van informatie wordt er uitgewisseld, ervaren en gemediteerd. Aan deze cursus kunnen nieuwe en eerdere cursisten deelnemen.

Data	zaterdagen 26 januari en 16 februari
Tijd	10.00 tot 16.00 uur
Plaats	De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp
Kosten	€46,=
Bijzonderheden	men wordt verzocht zelf een lunchpakket mee te nemen
Docente	Magda van der Ende, Kabbala-docente

## Oscar en oma Rozerood

*Dat was het dan, God. Ik weet niet wat ik je vanavond moet vragen want het is zo'n mooie dag geweest. Of ja, toch. Zorg ervoor dat morgen alles goed gaat met de operatie van Peggy Blue. Niet zoals met de mijne, als je begrijpt wat ik bedoel.*

*Tot morgen,*

*kus,  
Oscar*

De tienjarige Oscar schrijft vanuit zijn ziekbed brieven aan God. In die brieven, die sprankelen van levenslust, vertelt hij over oma Rozerood, een dame die hem regelmatig bezoekt en met hem praat over allerlei kleine en grote levensvragen. Oscars brieven geven een prachtige en ontroerende beschrijving van wat wellicht de laatste twaalf dagen van zijn leven zijn.

Deze novelle is een deeltje uit de 'cyclus van het onzichtbare', vier novellen van Eric-Emmanuel Schmitt over de belevingswereld van de grote religies. Schmitt (1960), roman- en toneelschrijver, schrijft op fijnzinnige en humoristische wijze over levensthema's.

Op drie avonden worden passages gelezen uit zijn boekje. Daarover wordt onderling van gedachten gewisseld. Aan de deelnemers wordt verzocht vooraf het boekje te lezen.

Data	woensdagavonden 13 en 27 februari, 12 maart
Tijd	20.00 – 22.00 uur
Plaats	Oudegracht 185
Kosten	€34,50
Docente	Ytje Poppinga, remonstrants predikant

## Bewaard verleden

*Wij kunnen onszelf nauwelijks zwaarder verminken dan door ons verleden radicaal te verloochenen.*

Deze uitspraak is van de zes jaar geleden overleden Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven. Zijn werk kent veel aandacht voor het begrip verleden. Inspirerend zijn zijn gedachten over herinneren en vergeten, herdenken en gedenken, traditie en mode. Uit zijn teksten spreekt een heel verrassende visie op de positieve betekenis van het verleden in het heden. Hoe deze te begrijpen? En kan zijn visie ons inspireren?

In zes bijeenkomsten lezen we in een kleine groep (maximaal acht personen) korte teksten van Verhoeven. Met aandacht stilstaan bij zijn teksten leidt tot bezinning en beschouwing.

Voorkennis wordt niet gevraagd.

De teksten zullen gekopieerd worden opgenomen in een werkmap.

Data	woensdagmiddagen 20 februari t/m 26 maart
Tijd	13.45 – 16.00 uur
Plaats	't Trefpunt, L.de Colignystraat 20, Alkmaar
Kosten	€69,= + €5,= kopieerkosten
Docente	Anne Nijssen

Anne Nijssen studeerde af in filosofie en pedagogiek. Zij geeft cursussen over levensthema's rond teksten van denkers en dichters. In de bijeenkomsten wordt actief nagedacht over thema's die ieders bestaan raken.

## Psalmen lezen en schrijven

Zijn psalmen alleen voor kloosterlingen of kunnen ze ook een bron van inspiratie en bezinning zijn voor hen die buiten de muren van het klooster leven? Tijdens vier avonden in de veertigdagentijd voor Pasen kan men (opnieuw) kennismaken met een klein aantal psalmen. De taal is poëtisch, soms mysterieus en oogt niet altijd even toegankelijk.

De deelnemers oefenen om iedere psalm open en aandachtig tegemoet te treden.

Nadat we verschillende vertalingen hebben gelezen schrijven we onze eigen hertaling.

Eenvoudige schrijfpoddrachten helpen ons om dieper door te dringen in de tekst.

“Wat heeft deze psalm of regel mij te zeggen?” is een belangrijke vraag. Lezend en schrijvend combineren we woorden uit ons eigen leven, zoeken en verlangen, met die van de psalmen. Zo worden eeuwenoude psalmen tot unieke poëtisch-bezinnende teksten in de tijd voor Pasen en lang daarna.

In deze cursus wordt niet de theologische en/of wetenschappelijke werkwijze gevolgd. Op intuïtieve wijze wordt gezocht naar de persoonlijke weg die elk voor zichzelf kan gaan. Vooraf wordt er geen kennis over de psalmen of ervaring met het creatieve schrijven verondersteld.

Data	maandagavonden 4 en 18 februari, 3 en 17 maart
Tijd	20.00 – 22.00 uur
Plaats	Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Aantal deelnemers	maximaal 12
Kosten	€46,= plus kopieerkosten (€2,=, contant te betalen aan de docent)
Meenemen	pen en papier
Docente	Christine de Vries, docent creatief schrijven en supervisor (zie <a href="http://www.shodo.nl">www.shodo.nl</a> )

# MEDITATIE

## Oefening in zenmeditatie

Velen van ons ervaren zich als ontworteld, als vreemden in de wereld en in de kerk van vandaag. Tegelijkertijd is er een vermoeden en een verlangen dat wat wij verloren hebben, aanklopt om opnieuw gevonden te worden, maar dan anders...  
“Zie, Ik sta aan de deur en klop.”

Wie of wat wij in de buitenwereld verloren hebben, vermoeden wij in de binnenwereld te kunnen vinden, om vandaar uit dit te kunnen bespeuren, te kunnen ervaren in heel onze wereld. Door het gaan van de weg van de meditatie kun je weer thuiskomen bij jezelf, bij jouw bron, de kracht van leven en liefde, onze toekomst. Zen meditatie vanuit een christelijke achtergrond biedt een heel praktische methode om je op deze weg te begeven. De eerste christenen werden ook “mensen van de weg” genoemd.

In acht bijeenkomsten wordt de mogelijkheid geboden om via de praktijk van het mediteren de weg in te oefenen van het “niet ik” naar het “Christus-bewustzijn in mij”. Een stabiele lichaamshouding en rustige concentratie op de ademhaling spelen een belangrijke rol bij het zich voorbereiden op de meditatieve ervaring. Het zoeken van de lichaamshouding die bij jou past is een onderdeel van de cursus.

Het regelmatig beoefenen van zenmeditatie heeft een positief effect op zowel het lichamelijk als het geestelijk welzijn. Meditatie helpt om te ontspannen. Het verlaagt en reguleert de bloeddruk, de spierspanning en de hartslag. De ademhaling wordt rustiger en dieper. Je concentratievermogen, intuïtie en creativiteit nemen toe. Je gaat merken dat je evenwichtiger wordt en meer zelfvertrouwen krijgt.

Data	acht dinsdagavonden vanaf 25 september
Tijd	19.30 – 21.45 uur
Plaats	De Terp, Kerklaan 4, Oudorp
Kosten	€56,=
Docent	Bert Helmich (072 561 84 06)

Bert Helmich volgde de opleidingen MO-theologie en Sociale Academie, en zen vorming bij meerdere christelijke en Japanse zen leraren. Hij heeft inmiddels ongeveer 35 jaar ervaring met zen meditatie en 10 jaar met het lesgeven daarin.

(Bovengenoemde cursus wordt ook gegeven op acht maandagavonden vanaf 17 september, op een locatie in Noord-Scharwoude. Informatie 0223 619733.)

Voor wie al eerder de cursus volgde of anderszins ervaring heeft met zenmeditatie, bestaat de mogelijkheid om maandelijks te mediteren, eveneens onder begeleiding van Bert Helmich.

Data	vierde donderdag van de maand, m.i.v. 27 september
Tijd	19.30 tot omstreeks 21.00 uur
Plaats	De Terp, Kerklaan 4, Oudorp
Kosten	€40,= (voor tien keer)

Bovengenoemde activiteiten worden aangeboden in samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente te Alkmaar-Oudorp.

## Op kunstzinnige wijze de stilte verkennen

Wanneer de stilte, die er altijd is, ons begint aan te raken, kan de essentie van het leven voelbaar worden. In deze stilte heeft alles in het leven een geheel eigen plek. Ieder mens, dier of plant kan daarin zichzelf zijn, naar eigen vorm, kleur en beweging. Het is een stilte die Is. Er is niets dan stilte. En dat is bijzonder. Want we hebben altijd wel een aandachtspunt voor onze zinnen, ons denken, onze verbeelding of onze gevoelens. Maar wanneer stilte zich aanmeldt, valt dat aandachtspunt weg, begint minder belangrijk te worden, wordt weggeschoven. En dan is er ‘niets’. Het is ‘stil’. En ‘het’ is stil.

*Mijn ziel is vertrokken  
in de woestijn van de stilte,  
zonder woord, zonder wijze,  
een Zijn bekleedt mij.*

(Tauler, Münster 1844)

De stilte gaan we op speelse en creatieve wijze verkennen middels meditatie, tekenen, boetsen, (meditatief) schilderen en muziek. Tijdens het kunstzinnig werken kunnen we verbinding maken met dat wat bewust en onbewust in ons leeft. Ons dagelijks doen en laten zullen we daarin als eerste tegenkomen. Maar via onze handen kunnen we verder reiken en de stilte ontmoeten. De taal van de ziel kan zichtbaar worden.

Je hoeft niet te kunnen tekenen of schilderen! Het gaat om de beleving en het ontdekken, tijdens het creatieve proces.

Data zaterdag 10 en 24 november  
Tijd 10.00 – 16.00 uur  
Plaats De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp  
Kosten €46,= + materiaalkosten €5,=  
Docente Conny Brouwer (072 5023379)  
Bijzonderheden men wordt verzocht zelf een lunchpakket mee te nemen  
Conny Brouwer is kunstzinnig dynamisch coach. Zij heeft verschillende opleidingen gevolgd op basis van psychosynthese en kunstzinnige hulpverlening en begeleidt sinds 1996 groepen (weekenden in een klooster) en mensen individueel.

## FILMS

### Film- en lezingenreeks “Wereldkinderen”

Kinderen zijn een geliefd onderwerp bij veel filmmakers en andere verhalenvertellers. Ze staan symbool voor kwetsbaarheid, zoals in de Bijbelse traditie, soms zijn het verschoppelingen. Maar ook voor hoop en een nieuw begin. In de vier films uit deze cyclus gaat het er vooral om hoe de kinderen met hun lot omgaan. Er wordt een stille ode gebracht aan hun kracht en veerkracht, het zijn kanjers: ‘wereldkinderen’. Dat levert ontroerende momenten, humor en mededogen. Tegelijkertijd wordt aan ons volwassenen de kritische vraag gesteld: wat doen wij met ‘onze’ kinderen? Deskundige sprekers geven aan hoe deze bekroonde films hun grote zeggingskracht krijgen. Inhoudelijk, maar ook in de filmtaal door camerawerk, acteertalent, art-design, geluidskwaliteit etc. Met zaalgesprek.

#### woensdag 7 november

#### *All the invisible children*

spreker: John Kraan

Bekende filmmakers vertellen in treffende verhalen over het lot van ‘al die onzichtbare kinderen’ in onze wereld, over hun wel en hun wee. Een project van Unicef en World Food Programme.

#### woensdag 14 november

#### *L' enfant*

Spreker: Tjeu van den Berk

Een jong stel zonder inkomen krijgt een baby. De kleine berovingen door de man brengen geen uitzicht in hun situatie en hij bedenkt een drastisch plan.

#### woensdag 21 november

#### *Little Miss Sunshine*

spreker: John den Olden

Een dikkerdje vertrekt vol optimisme met haar zonderlinge gezinsleden naar een kleine-miss-verkiezing. Een hilarische persiflage op 'the American dream'.

#### woensdag 28 november

#### *Anche libero va bene*

spreker: nog niet bekend

De elfjarige Tommi moet zijn positie bepalen binnen een verstoord huwelijk. Zijn moeder laat het gezin steeds in de steek en zijn vader reageert beurtelings als zorgzame ouder en gefrustreerde echtgenoot.

Plaats en tijd

Provadja, Verdronkenoord 12 Alkmaar; 19.30 uur

Toegang

€10,50 per avond (met korting €9,=); €36,= voor de hele reeks

Reserveren

Provadja, telefoon 072 520 20 22

# LEZINGEN

## Laatlezingen – overpeinzingen op de zondagmiddag

- Een stevig inhoudelijk verhaal, op het gebied van spiritualiteit, levensbeschouwing en zingeving
- Benadering vanuit de filosofische, theologische, exacte of een andere discipline
- Omlijsting met muziek

Het geheel vindt plaats in de sfeervolle ambiance van de prachtig gerestaureerde Kapelkerk. Na afloop is er een kop koffie/ thee, met gesprek ‘in de wandelgangen’. Alles binnen het tijdsbestek van vijf kwartier.

De reeks is een samenwerkingsproject van de Protestantse Gemeente, VU-Podium, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland en De Zwaan.

Zondag 13 januari “Religie en gezondheid”

Wat heb je aan je geloof als je ziek bent? Word je er gezonder van of maakt het je juist zeker? Voel je je als gelovige gelukkiger dan als niet-gelovige?

Dr. Joke van Saane, universitair docent faculteit Godgeleerdheid Vrije Universiteit.

Zondag 10 februari “Schoonheid een venster op God?”

De kerkvaders verbonden God en schoonheid met elkaar. Oosterse religies doen dat ook. In de moderne kunst is die band losgelaten, en in het christelijk geloof is zij minder vanzelfsprekend geworden. Is dat winst of verlies? Hoe kunnen het heilige (religie) en het schone (kunst) met elkaar verbonden worden?

Prof.dr. Wessel Stoker, bijzonder hoogleraar esthetiek (VU) en hoofddocent godsdienstfilosofie.

Zondag 9 maart “Niet zomaar een gezicht. Gedichten over gelaat en aangezicht.”

De woorden *gelaat* en *aangezicht* duiden een concreet gezicht aan, maar ze hebben als vanzelf de abstracte bijbetekenis van een geestelijk gezicht of een visioen. Als ze in een modern gedicht voorkomen, verwijzen deze woorden dan ook meestal naar een geestelijk ideaal. Toch blijft de concrete betekenis, die van het zichtbare gezicht waar men in een spiegel naar kan kijken, altijd een rol spelen. Een lezing over het spel van zichtbaarheid en onzichtbaarheid in poëzie. “Want nu nog zien wij door een spiegel in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht.”

Dr. Ad Zuiderent, dichter en docent nieuwe Nederlandse letterkunde (VU).

Kapelkerk (Laat 80) 12.00 uur – 13.15 uur  
Toegang per lezing €5,50 (onder voorbehoud)

## Van het erf van anderen

### GESPREK EN VIERING

In gesprek met elkaar rondom bijbelse en buiten-bijbelse teksten. Tegelijk een viering voorbereiden. Dat kan door in te tekenen op voorbereidingsgroepen van de “Laat-diensten”. De Laatdiensten zijn oecumenische vieringen waarin naast bespreking van een tekst vooral zang en muziek een belangrijke rol spelen. Ze worden gehouden op elke eerste zondag van de maand, om 12.00 uur in de Kapelkerk aan de Laat, en vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Alkmaarse Raad van Kerken. [www.laaddiensten.nl](http://www.laaddiensten.nl)

#### *Eerste reeks: Klinkende namen*

7 oktober	Abraham en Hagar
4 november	Juda en Tamar
2 december	David en Bathseba
23 december	kerstzangdienst

#### *Tweede reeks: Groei in geloof*

6 januari	Groei en Ontdekking
3 februari	Bloei en Uitdaging
2 maart	Oogst en Bestemming
22 maart	vesper op de avond voor Pasen

#### *Derde reeks: Van ‘of-of’ naar ‘en-en’*

6 april	Hoofd – Hart
4 mei	Privé – Publiek
1 juni	Bidden – Werken

### THECLA – WANDELINGEN

Dit is een vorm van vrouwenspiritualiteit, waarbij de eigen inbreng van vrouwen centraal staat. Sleutelwoorden zijn persoonlijk, aandacht en eerbied. Deze wandelingen zijn een initiatief van het Oecumenisch Vrouwenennetwerk N.H. De bijeenkomsten worden door een of twee vrouwen voorbereid. Elke wandeling heeft met een thema.

We vertrekken om 14.00 uur van het adres van een van de deelnemers voor een wandeling van ruim een uur. We lopen in tweetallen en praten over vragen rond het thema. Daarna verzamelt iedereen zich weer op hetzelfde adres. Centraal staat een korte viering. Hierin is ruimte om ervaringen tijdens de gesprekken te delen. We proberen ook altijd een mogelijkheid te scheppen voor vrouwen die beperkt zijn in het wandelen. Zij praten dan in een klein groepje over het onderwerp op dezelfde locatie.

De bijeenkomsten worden afgesloten met een drankje en een hapje om ongeveer 17.00 uur. Je kunt je opgeven of informatie vragen bij Louwra v.d. Velde telefoon. 072 5614624 en e-mail [louwravdvelde@hetnet.nl](mailto:louwravdvelde@hetnet.nl).

25 november	zegenen
9 maart	innerlijke stilte en van daaruit handelen
1 juni	wat geeft je energie

## ***OPGEVEN***

U kunt zich opgeven voor een activiteit

telefonisch 072 5113082

internet [info@dezwaan-alkmaar.nl](mailto:info@dezwaan-alkmaar.nl)

door onderstaand blad in te vullen en te versturen

Op dezelfde wijze kunt u zich aanmelden als vriend van De Zwaan,  
of aangeven dat u dit boekje niet meer wilt ontvangen.

Ik geef mij op voor de volgende activiteit(en):

.....

.....

U kunt mij noteren als vriend van De Zwaan

Wilt u mij dit boekje niet meer toezenden?

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

U kunt dit blad toesturen naar De Zwaan,  
Oudegracht 185 1811 CD Alkmaar